



KINDER BIJBEL CLUB

De verborgen Schat

Datum: 18 december 2019

Naam kind:.....

Deze middag ging het verhaal over:

De herders die een goed bericht krijgen. In de velden van Efratha zitten zij rond het vuur als daar een engel tot hen komt en zegt: 'Vreest niet, want, zie ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal....' **Jezus is geboren!** De herders waren zo geschrokken maar nu ze dit goede bericht van de engel krijgen, worden ze blij. Ineens zijn daar heel veel engelen boven hen, die zingen: 'Ere zij God en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen'. Vrede op aarde betekent niet dat er geen oorlog meer zal zijn, maar vrede in je hart als je bij de Heere mag horen. Dan ben je echt gelukkig. Toen de engelen weer terug waren in hemel, stonden de herders op, ze lieten hun schapen achter en gingen met haast naar Bethlehem en ze vonden Maria en Jozef, en Jezus in doeken gewonden in een kribbe. Precies zoals de engel hen had gezegd. Vol aanbidding knielen ze voor dit Kind neer.

De leertekst is:

'En dit zal u het teken zijn; u zult het Kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe' (Lukas 2:12)

Opdracht:

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer **15 januari 2020** inlevert op de club, dan krijg je een extra spaarpunt!

E	K	R	I	B	B	E	engel
							herberg
R	L	I	C	H	T	N	herder
							Jozef
H	E	R	B	E	R	G	kind
							kribbe
S	E	Z	I	J	R	G	licht
							Maria
T	K	I	N	D	O	L	stal
A	J	O	Z	E	F	D	
L	I	M	A	R	I	A	

Schrijf de overgebleven letters achter elkaar op.

Oplossing: